

Wereld

*Eerst is je wereld groot
je kunt er reizen tot en met
maar heel dicht bij de dood
is hij niet groter dan je bed*

*maar als het wonder is geschied
waarop de mensen hopen
dan gaat als je je ogen sluit
een nieuwe wereld open*

Toon Hermans

Marcel De Buck

echtgenoot van Emma Saenen

Geboren te Aalst op 4 maart 1943
en van ons heengegaan te Zoersel in het WZC De Buurt
op 16 maart 2026.

Wij hebben afscheid genomen in intieme kring.

Dit melden u met droefheid:

Emma Saenen

zijn echtgenote

Peter en Fabio Philips - Petri
Sixten en Alexandra Philips - Verschaeren
Arthur
Amber

zijn kinderen en kleinkinderen

De families De Buck en Saenen.

Met bijzondere dank aan personeel van WZC De Buurt
en allen die hem met goede zorgen hebben omringd.

Correspondentieadres:

Familie van Marcel De Buck
p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius (Zoersel)
Online condoleren via www.valentijncrynen.be