

*Warm
Dapper
Oprecht
Luisterend oor
Hartelijk
En vooral... een bijzonder mens*

Jos Bertels

1945 - 2026



*De stilte nam jouw plaats in,
nog zoveel ongezegd,
verder zonder jou
en ik mis je oprecht.
Er is helaas geen tijd meer,
geen woord, niet eens een zoen.
We hadden het nog zo fijn,
ik zou het zo weer overdoen.*

Jos Bertels

‘Joske’

echtgenoot van Paula Van Dijck

Geboren te Lichtaart op 6 april 1945
en onverwacht van ons heengegaan te Sint-Lenaarts
op 2 maart 2026.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
afscheid te nemen in het Molenhof, Molenstraat 24b te Brecht,
op **zaterdag 14 maart 2026 om 10.30 uur.**

Samenkomst vanaf 10.10 uur.

Zijn urne krijgt thuis een mooi plekje.

Er is gelegenheid om de urne van Jos nog een
laatste groet te brengen bij Uitvaartzorg Valentijn Crynen,
Handelslei 194 te Sint-Antonius (Zoersel),
op donderdag 12 maart 2026 van 19.00 tot 19.30 uur.
Het is dan ook mogelijk de naaste familie te ontmoeten.

Echtgenoot van

Paula Van Dijck

Vader en voke van

Stefan en Kris Bertels - Mampaey
Robbe en Ellen
Marleen en Jan Bertels - De Roover
Steffi en Yannick
Mila, Laurens, Maxim

Delen in dit verlies

Zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen,
neven en nichten.

De families Bertels en Van Dijck.

Wij danken heel oprecht alle vrijwilligers en instanties
die zich ingezet hebben bij de zoektocht.

Correspondentieadres:

Familie van Jos Bertels
p/a Dorpsstraat 120, 2960 Sint-Lenaarts
Online condoleren via www.valentijncrynen.be