

T

*De Heer zegene en behoede u,
Hij doe zijn aangezicht over u lichten
en ontferme zich over u,
de Heer geve u vrede.*

*Hoe blij was ik toen men mij riep,
wij trekken naar Gods huis.*

Na een leven in trouw, geborgen in Gods Liefde
is onze dierbare medezuster

Marie Claire Sprockeels

Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in de liefde van God
op zondag 27 oktober 2024.

Zij werd geboren te Sint-Gillis Brussel op 12 september 1927.
Trad in het klooster te Gooreind op 12 maart 1947.
Deed haar eeuwige professie te Gooreind op 17 september 1952.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons God te danken
voor haar religieus leven tijdens de Eucharistieviering
in de kapel van het WZC “Mariënhove”,
Brechtsesteenweg 89 te Westmalle,
op **maandag 4 november 2024 om 10.30 uur**.

Daarna begeleiden wij haar naar de begraafplaats van Westmalle,
gelegen aan de Oude Molenstraat.

Gelieve ten laatste zaterdagvoormiddag 2 november 2024
uw aanwezigheid voor de koffietafel te bevestigen,
via telefoon (03 312 07 69) of e-mail (zonneliel@telenet.be).

*We danken van harte de dokter en het personeel
van “Mariënhove” voor de goede verzorging.*

De Zusters Franciscanessen
Missionarissen van Maria

De familie Sprockeels

*Zuster Marie Claire was een diepgelovige en moedige vrouw.
Toen ze op 20 jarige leeftijd in het klooster trad was haar grote
droom om verpleegster en missionaris “ad extra” te worden.
Geen van beide heeft ze mogen verwezenlijken.
Na een jaar verpleegster-studie viel ze zwaar ziek en moest opgeven.
Haar missieroeping heeft ze anders, maar ten volle kunnen beleven.
Jaren reisden ze, samen met een medezuster naar verschillende
plaatsen in België en elders, om missietoonstellingen te organiseren.
Ze deed dit met veel liefde en bekwaamheid.
Nadien werd haar gevraagd om in een opvang voor
‘mannen zonder thuis’ te gaan helpen in een arme wijk in Mechelen.
Kordaat als ze was kon ze dit aan en met heel haar hart
heeft ze deze taak vervuld.
Zuster Marie Claire was ook een zeer biddende vrouw.
In de bijeenkomsten van de “charismatische beweging”,
waar ze verschillende jaren deel van uitmaakte,
en later in een groep “gebed voor moeders” vond ze kracht.
Maar het licht in haar ogen dat de laatste maanden stilaan uitdoofden
werd voor haar zwaar om dragen.
Ze sprak steeds meer over de ‘grote ontmoeting’.
Zeer bewust en verheugd groeide ze ernaar toe.
Nu mag ze Hem aanschouwen waarnaar ze zo verlangde.*