

T

*De Heer zegene en behoede u,
Hij doe zijn aangezicht over u lichten
en ontferme zich over u,
de Heer geve u vrede.*

Ga, en maak alle mensen tot Mijn leerlingen.

Na een vurig religieus-missionaris leven
is onze dierbare medezuster

Alice Meeusen

Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in de liefde van God
op 2 september 2024.

Zij werd geboren te Loenhout op 25 november 1932.
Trad in het klooster te Gooreind op 15 september 1954.
Deed haar eeuwige professie te Gooreind op 19 maart 1960.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons God te danken
voor haar gegeven leven, tijdens de Eucharistieviering
in de kapel van het WZC “Mariënhove”,
Brechtsesteenweg 89 te Westmalle,
op **zaterdag 7 september 2024 om 10.30 uur**.

Daarna begeleiden we haar
naar de begraafplaats van Westmalle,
gelegen aan de Oude Molenstraat.

Gelieve ten laatste donderdagvoormiddag 5 september
uw aanwezigheid voor de koffietafel te bevestigen,
via telefoon (03 312 07 69) of e-mail (zonneliel@telenet.be).

*Hartelijk dank aan het personeel van “Mariënhove”
voor de goede verzorging.*

Zuster Alice werd geboren in een christelijk gezin.
Zij was de vierde van elf kinderen. Ze kreeg thuis niet enkel een
goede opvoeding mee, maar ook een groot missionarishart.
Vooraf naar de missies gaan trok haar aan en O.L. Heer heeft
haar wens vervuld. Na haar studies van verpleegster en
vroedvrouw en een cursus in het Tropisch Instituut in Antwerpen
vertrok zuster Alice in 1966 naar Congo. Ze leefde er 57 jaar heel
gelukkig en mocht er veel leren. “We waren er in kleine
gemeenschappen, in de brousse vooral samen met Afrikaanse zusters
en we konden voor elkaar veel begrip opbrengen”, vertelde ze.
Behalve haar werk in dispensaria en materniteit gaf ze godsdienst-
en vormingslessen. Ze deed huisbezoeken met veel aandacht voor
de armsten en de zieken, die ze aan huis verzorgde zoveel ze kon.
Ze bleef bezorgd zowel om het lichamelijk als geestelijk welzijn
van de mensen waartoe ze gezonden was. Ze bad met hen, bracht
hen de H. Communie indien mogelijk en met de jeugd organiseerde
ze groepen die zich “jeugd van het Licht” noemden.
Maar ... aan alles komt een einde en in 2013 kwam zuster Alice
terug naar België om gezondheidsredenen.
Haar missionarishart bleef kloppen, in Chanly had ze nog het geluk
om dagelijks bezoeken te brengen in een bejaardenhuis en mensen
de H. Communie te geven.
Sinds 2021 kwam ze naar Mariënhove en zij mag nu dankbaar
terugzien op een rijk en gelukkig leven in dienst van de Heer.

De Zusters Franciscanessen,
Missionarissen van Maria

De familie Meeusen.