



*Moeke, vanaf nu moeten we verder zonder jou ...
niet echt, want we zijn met jou verweven.*

*In onze gedachten, de ogen en de lach van je dochter, kleinkinderen
en achterkleinkinderen, waarvan je zoveel hield,
leef je elke dag mee in ons verdere leven.*

*Je bent nu terug in Zijn liefdevolle armen geborgen,
bij Hem die jou heeft gezien voor je werd geboren.*

*Bedankt moeke, rust nu zacht.
We houden van je.
Liefde gaat nooit verloren.*

Wij melden met droefheid het heengaan van

Maria Van Hoof

Lid van Okra en Samana

weduwe van Jos Wouters

Geboren te Brecht op 12 oktober 1934
en rustig ingeslapen te Zoersel in het WZC Joostens op 9 januari 2024.

De familie zal in intieme kring afscheid nemen
op dinsdag 16 januari 2024.

Haar as zal worden uitgestrooid op de strooiweide
van de begraafplaats van Sint-Antonius.

Correspondentieadres:

Familie van Maria Van Hoof

p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius (Zoersel)

Online condoleren via www.valentijncrynen.be

Dit melden u:

Harry en Monique Thielemans - Wouters

haar dochter en schoonzoon

Ellen Thielemans en Johnny Van Hove
Liz, Sen, Vic Goeyvaers

Tom en Sara Thielemans - Staels
Oona, Ellis, Rocco

Raf en Romi Thielemans - Beyltjens
Phil

haar klein- en achterkleinkinderen

Delen in dit verlies:

Haar schoonzus, schoonbroer, neven en nichten.

De families Van Hoof, Wouters, Haest en Michielsens.

Met bijzondere dank aan

haar huisarts dr. P. Van de Wouwer, de thuisverpleging,
het verplegend personeel van het WZC Joostens, alle burens
en degenen die haar een warm hart hebben toegedragen.