

T

*De Heer zegene en behoede u,
Hij doe zijn aangezicht over u lichten
en ontferme zich over u,
de Heer geve u vrede.*

*Wat gij aan de minsten van de mijnen gedaan hebt,
hebt gij aan Mij gedaan.*

Na een liefdevol religieus missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Angèle Boiy

Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in Gods liefde
op maandag 24 april 2023.

Zij werd geboren te Berendrecht op 17 mei 1930.
Trad in het klooster te Gooreind op 13 september 1953.
Deed haar eeuwige professie te Gooreind op 19 maart 1959.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons God te danken
voor haar religieus leven tijdens de Eucharistieviering
in de kapel van het WZC “Mariënhove”,
Brechtsesteenweg 89 te Westmalle,
op **vrijdag 28 april 2023 om 10.30 uur**.

Zij zal te ruste gelegd worden op de begraafplaats te Stabroek.

Gelieve ten laatste donderdagvoormiddag 27 april 2023
uw aanwezigheid voor de koffietafel te bevestigen,
via telefoon (03 312 07 69) of e-mail (zonneliëd@telenet.be).

*Hartelijk dank aan het personeel van “Mariënhove”
voor de goede verzorging.*

*Zuster Angèle was een “gevoelig” mens, die bezorgd was
voor het wel en wee van anderen. Ze kon meeleven, luisteren
en tijd maken, vooral voor mensen aan de rand van de
maatschappij. Voor hen heeft ze zich met hart en ziel
ingezet. Als sociaal assistente werkte ze jarenlang voor
ex-gevangenen in “Hotel-Min”, samen met pater Bosmans
van “Bond zonder Naam”. Dit was haar grote levenswerk.
Nadien bleef ze nog zeer betrokken en ging regelmatig
op bezoek in de gevangnissen.*

Ze was steeds bereid om dienst te verlenen.

*Eveneens was ze een trouwe religieuze, opgeruimd en
beschikbaar in de gemeenschap. Ze hield van geestelijke
verdieping; gebed en stilte waren haar inspiratie en kracht.
In 2019 kwam ze in Mariënhove wonen. Het kostte haar veel
om Antwerpen te verlaten, maar ook van hieruit had ze nog
regelmatig contact met haar vele vrienden en bekenden.
Ze hield van haar familie en bleef met hen altijd
een sterke band behouden.*

*Zuster Angèle, we danken om alles wat je voor ons
en zovele mensen betekend hebt
en vertrouwen je nu toe aan Gods barmhartige liefde.*

De Zusters Franciscanessen, Missionarissen van Maria
Frans en Amanda Van Dyck - Boiy, kinderen en kleinkinderen
De familie Boiy - Stevens.