



Heel bijzonder, heel gewoon,  
gewoon een heel bijzondere man.

Voor de hele wereld  
was jij een gewoon man,  
voor ons was jij de hele wereld.

## Frans Van Hoof

13 april 1935



SAMEN, 63 jaar lang, lief en leed gedeeld,  
mooie tijden, soms zware tijden...

SAMEN sterk, er tegenaan...  
maar ten einde, moegestreden.

SAMEN, hand in hand, na een slepende ziekte,  
van ons heengegaan op 7 januari 2023.

Volgens hun wens heeft het afscheid in intieme kring plaats.

Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe 'n beetje.  
En alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe.  
Maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

*Toon Hermans*

## Agnes Lenaerts

5 november 1938

Moeke en vake van

Yolanda Van Hoof en Alex Van Genechten  
Andra en Bart, *Lynn, Jana*  
William en Eveline  
Jolien en Bert, *Nils, Arthur*  
Danny Van Hoof en Veerle Van Hecke  
Matthias en Anduela  
Jochen  
Lennert en Nastasia, *Isaac, Raphaëlle*, ♥  
Xander en Dani, ♥  
Hannelore en Yentl

Delen in dit verlies

De families Van Hoof, Lenaerts en aanverwanten.

Met bijzondere dank aan dr. P. Van der Wangen,  
hun huisarts gedurende meer dan 30 jaar,  
de medewerkers van WZC O.L.V. van Troost, afdeling Klaproos,  
waar zij nog een heel mooi laatste jaar doorbrachten.

Rouwadres:

Boterbloemlaan 2, 2980 Halle (Zoersel)  
Online condoleren via [www.valentijncrynen.be](http://www.valentijncrynen.be)