

T

*De Heer zegene en behoede u,
Hij doe zijn aangezicht over u lichten
en ontferme zich over u,
de Heer geve u vrede.*

*De Heer wacht op u,
om u genadig te zijn.*

Na een trouw, religieus missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Françoise de Mahieu

Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in Gods Licht
op dinsdag 18 oktober 2022.

Zij werd geboren te Antwerpen op 9 augustus 1929.
Trad in het klooster te Châtelets (Frankrijk) op 12 december 1951.
Wijdde zich volledig aan de Heer te Dubié (Congo) op 13 juni 1957.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons God te danken
voor haar religieus leven tijdens de Eucharistieviering
in de kapel van het WZC “Mariënhove”,
Brechtsesteenweg 89 te Westmalle,
op **maandag 24 oktober 2022 om 10.30 uur**.

Daarna begeleiden wij haar naar de begraafplaats van Westmalle,
gelegen aan de Oude Molenstraat.

Gelieve ten laatste vrijdag 21 oktober 2022
uw aanwezigheid voor de koffietafel te bevestigen,
via telefoon (03 312 07 69) of e-mail (zonneli@dtelenet.be).

*Hartelijk dank aan het personeel van “Mariënhove”
voor de zo liefdevolle en goede verzorging.*

Françoise was de oudste van 7 kinderen, 5 jongens en 2 meisjes.
Door haar tante, die reeds religieuze was,
leerde zij het Instituut kennen.
Haar noviciaat deed ze in Frankrijk, nadien bleef ze nog een jaar
in Parijs en werd dan, in 1956, gezonden naar Congo.
Door allerlei gezondheidsproblemen
moest ze reeds in 1961 naar België terugkeren.
Na een voldoende rust- en herstelperiode
heeft ze zich in verschillende gemeenschappen ten dienste gesteld.
Vooral behangen, schilderen, tuinwerk deed ze met veel plezier.
Ze hield van de natuur en van een babbeltje met mensen
die ze mocht ontmoeten op haar levensweg.
Haar humor was nooit ver weg.
Zuster Françoise was een goede chauffeur, veel dienst heeft ze
hiermee bewezen, ze was ook zo gelukkig als ze haar medezusters
een plezier kon doen met een uitstapje.

Na een lange periode van beperkingen en onmacht
kwam de Heer haar tegemoet. Rustig en vredig ging ze heen.
In vertrouwen leggen wij dankbaar het leven van Zuster Françoise
in Zijn handen.

Nu mag ze voor altijd rusten in de vreugde van de Heer.

De Zusters Franciscanessen
Missionarissen van Maria

De familie de Mahieu