

“De Heer is mijn kracht en mijn schild,
op Hem steunt mijn hart.” Ps. 28,7

Na een trouw, religieus missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Maria Francisca Navaridas Perez

Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in Gods liefde
op zondag 17 oktober 2021.

Zij werd geboren te Samaniego (Spanje) op 20 oktober 1925.
Trad in het klooster te Pamplona (Spanje) op 7 juni 1950.
Deed haar professie te Gooreind op 15 december 1955.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons God te danken
voor haar religieus leven tijdens de Eucharistieviering
in de kapel van het WZC “Mariënhove”,
Brechtsesteenweg 89 te Westmalle,
op **donderdag 21 oktober 2021 om 10.30 uur**.

Daarna begeleiden wij haar naar de begraafplaats van Westmalle,
gelegen aan de Oude Molenstraat.

*We danken van harte de medewerkers van “Mariënhove”,
voor de goede verzorging.*

*Francisca werd geboren in Spanje, Samaniego, als 2de van 6 kinderen.
Door de catechese op school leerde ze het Instituut kennen
en voelde ze zich geroepen om deze levensweg te volgen.
Op 25-jarige leeftijd deed ze haar intrede in Pamplona.
Als novice werd zuster Francisca naar België gezonden
en het bleef haar missieland. Na haar vorming verbleef ze
in verschillende gemeenschappen. Ze was altijd beschikbaar
en vele taken werden haar toevertrouwd. Ze kon fijn naaien
en was eveneens een goede kokkin. Zowel de grote als kleine taken
deed ze met veel verantwoordelijkheidszin.
Haar humor was nooit ver weg.
In Brugge verbleef ze verschillende jaren en was ze zo gelukkig
om de kleintjes in de kinderkribbe bij te staan. Hoe vaak vertelden
ze dat het personeel haar “mevrouw proper” noemde.
Dit was niet te verwonderen want voor Francisca
moest alles netjes en op orde zijn.
Jarenlang ging ze van deur tot deur in verschillende dorpen,
om handwerken enz. te verkopen voor de missies.
Zuster Francisca was een sterke vrouw,
zeer trouw aan het gebeds- en gemeenschapsleven.
Na een leven van gegevenheid mocht ze in 2016
naar Mariënhove komen om te rusten.
Nu mag ze voor altijd rusten in de liefde en vrede van God.*

De Zusters Franciscanessen
Missionarissen van Maria

De familie Navaridas