

*“Gij zult mijn getuigen zijn.
Getuig van Mij, van mijn Liefde en mijn Trouw.”*

Na een dienend religieus-missionaris leven
is onze dierbare medezuster

Yolande Duhem

Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in de liefde van God
op zondag 29 augustus 2021.

Zij werd geboren te Marke op 16 mei 1923.
Trad in het klooster te Gooreind op 15 september 1947.
Deed haar Professie te Gooreind op 17 september 1950.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons God te danken
voor haar mooi religieus leven, tijdens de Eucharistieviering
in de kapel van het WZC “Mariënhove”,
Brechtsesteenweg 89 te Westmalle,
op vrijdag 3 september 2021 om 10.30 uur.

Daarna begeleiden wij haar naar de begraafplaats van Westmalle,
gelegen aan de Oude Molenstraat.

Gelieve ten laatste woensdagavond 1 september
uw aanwezigheid voor de koffietafel te bevestigen,
via telefoon (03 312 07 69) of e-mail (zonneli@d@telenet.be).

*Van harte danken wij de medewerkers van “Mariënhove”,
voor de goede verzorging.*

Zuster Yolande was een zeer bekwame en toegewijde medezuster.

*Van God kreeg ze vele gaven en talenten
die ze ook kwistig wist te gebruiken zodat ze genoemd werd:
”De vrouw met duizend beroepen...”*

*Haar hart was missionair, vele jaren gaf ze zich in IJsland,
in Congo en in Burkina-Faso. Ze had een opmerkelijk geheugen
maar bleef, ondanks alles, zeer eenvoudig.*

*Graag beleefde zuster Yolande alles wat het gemeenschapsleven
meebracht en zeer trouw was ze in de gebedsmomenten.*

*Haar muzikaal talent stelde ze ten dienste,
zo verzorgde ze met liefde en verantwoordelijkheidszin
vele jaren de Eucharistievieringen van de parochie.*

*Reeds op hoge leeftijd bleef ze geïnteresseerd aan alles
wat er leefde in de Kerk, in het Instituut en in de wereld.
In 2016 kwam ze naar Mariënhove, ze mocht nu rusten
maar steeds méér moeten loslaten viel haar zwaar.*

*Doch bleef ze genieten van haar hobby’s:
lezen, mandala’s kleuren, meeleven bij de animaties allerlei.
Tot het einde bleef ze een goed contact bewaren
met haar familieleden. Stilaan verzwakte haar gezondheid.*

*Bewust maakte ze zich klaar voor de ontmoeting met haar Heer
die ze heel haar leven met zoveel liefde en trouw gediend had.*

De Zusters Franciscanessen
Missionarissen van Maria

De familie Duhem